



ELIMFÖRSAMLINGEN 140 ÅR 2010

Den 6 juni år 1870 bildades Örnsköldsviks Baptistförsamling av tre män och sex kvinnor. Ofta tänker vi oss att det var ”gamla gummor o gubbar” som fanns med på den tiden, men så var inte alls fallet.

Britta Eliasson 52 år
N P Berglund 42 år
Sara Lundgren 38 år
O Fredrik Hörnfält 34 år (Föreståndare)
Ulrika Hörnfält 28 år
Johan E Dahlin 21 år
Maria Hörnfält 19 år
Eva Olsson 16 år
Johanna Olsson 13 år

Redan år 1871 köptes en tomt i kvarteret Neapel och en bönesal inreddes i ett befintligt hus. Man hade också samlingar i Högbyn hos snickare Fredrik Hörnfält – förs. Föreståndare.

År 1872 startar man både söndagsskola och – vardagsskola. Vardagsskolan fortsatte verksamheten i tio år och hade mycket god kvalitet och hade gott rykte. Bl.a. hade rektorn för läroverket i köpingen sin son en tid i den skolan. Som mest hade man 50 elever och undervisningen var avgiftsfri. Inte dåligt av en församling på 12 – 14 medlemmar.

1875 förste pastorn O.A. Engblom anställs, men man hade bara råd med honom i 7 månader.

1882 man bygger ett eget kapell, men hamnar i ekonomisk kris och gör ett upprop i Weckoposten om bidrag från Sveriges baptister. Kapellet får så småningom namnet Elimkapellet.

1887 en ekumenisk väckelse som berör hela bygden och församlingens första egentliga tillväxttid, alltså efter 17 års uthålligt och troget arbete. Genom bidrag från Amerika får man möjlighet att åter anställa pastor Engman. Väckelsen gör att man också bygger sin första dopgrav.

1892 Själevads Baptistförsamling bildas i största samförstånd av 14 medlemmar från Elim.

1901 i ett församlingsmöte beslutades att en skylt sattes upp med texten: ”Spotta ej på golvet”.

1917 rapporteras om väckelse i Domsjö, varför man behöver mer predikohjälp.

1922 lämnar de första medlemmarna församlingen för att ansluta sig till pingströrelsen, vilket man hade svårt att förstå eftersom det var ”pingströrelse” också i Elim. I en årsberättelse från den tiden skriver O.A. Larsson så här; ”... då väckelsens hänryckningstid inträffade höll det på att uppstå panik i avslutningen till mötena. Man bjöd ända upp till 2 kronor för en ståplats.”

1926 till julhelgen står nuvarande Elimkyrkan färdig för invigning. Kostnad: 156.000 kr plus tomten för 15.000 kr. Från början var ”den rosa kyrkan” inte rosa, utan gul.

1928 församlingens högsta dopsiffra noteras – 141 personer, men tyvärr uteslöts ungefär hälften av alla dessa.

1931 sänder församlingen ut sin första missionär, John Sjöberg till Brasilien.

1936 – församlingen utträder ur Svenska Baptistsamfundet för att inleda samarbete med Örebro Missionsförening och John Ongman. Ett 30-tal medlemmar lämnar församlingen och bildar Örnköldsviks Baptistförsamling Betel. Namnet Elimförsamlingen antas år 1939.

Första ungdomslägret arrangeras år 1941 i Voxnäs. Lägerveckorna fortsätter under 40talet i Domsjöänget, Backsjö och Paddal.

År 1944 är Elim under tre månader förläggning för flyktingar från Baltikum.

1951 startas en ungdomsgrupp motsvarande J2 (Juniorer) eller tonårsgrupp.

År 1953 når församlingen sitt högsta medlemsantal: 703 medlemmar. Från den här tiden börjar medlemsantalet sakta men ”säkert” att minska till nuvarande c:a 450 medlemmar (år 2000).

Församlingen bedriver nu (50-talet) verksamhet på ett 15-tal olika platser i bygden. 9 lokaler bär namnet Elim.

1962 inreds en ungdomslokal i Elimkyrkans källarvåning eller ”plan 1”.

1963 arrangeras det första vinterlägret.

1972 införs Troslöftesoffret (en form av kollekt) och församlingens missionsengagemang ökas markant.

1973 blir församlingen ägare till Lövudden på Dekarsön. Detta år startas också Bröd till bröder-insamlingen i Örnköldsvik. Totalt genom åren närmare 3 miljoner kronor. Själevads Baptistförsamling inlemmas i Elimförsamlingen och överlämnar Betelkapellet i Billa som en gåva.

1975 – I ett församlingsmöte beslutas om två kyrkbyggen: Sommarkyrka på Dekarsön och en ny Elimkyrka i staden.

1978 står sommarkyrkan färdig på Lövudden, men det blir ingen ny Elimkyrka. År 1979 meddelas att Elim är en kulturbyggnad som inte får rivas. I stället beslutas om en renovering av den befintliga lokalen.

1980 påbörjas renoveringen av Elimkyrkan och invigningen hålls sista helgen i november. Under helgen insamlades 175.000 kronor.

1981 besök av kvartett från Nagaland.

1985 startar församlingen Närradio, Studio 2, alltså 25-årsjubileum 2010

1986 är församlingen värd för Örebromissionens årsmöte.

1988 första barnkollonin på Lövudden. Där anordnas också Invandrarläger.

1990 startas en ekumenisk (Ekumenik=Kristna församlingar tillsammans) kristen förskola i Betel-kapellet i Billa.

1996-1997 Nybygget – kristen samverkan bildas av tidigare Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. Elimförsamling beslutar att fortsättningsvis samarbeta med Nybygget – kristen samverkan.

1997 Församlingen tillsammans med övriga ”Nybyggesförsamlingar” i Örnsköldsvik står värd för ena delen av Nybyggets årskonferens. Den andra delen hölls i Jönköping och förhandlingar liksom en del övriga konferensinslag överfördes via telelänk på storbildsskärm.

2000 Elimförsamlingen blir 130 år, vilket högtidlighålls i en stor pingstkonferens med inriktning på nuet och framtiden.

2009 medarrangerar Elimförsamlingen en konsert med Michael W. Smith i Swedbank Arena

2010 Elimförsamlingen firar 140 år med tårtkalas på torget.